



Oktober 1914 - Het koninkrijk gered door de zee



Dit boek is het standaardwerk over de krijgsverrichtingen van het Belgische leger tot het onder water zetten van de IJzervlakte. Met de precisie van een landmeter en de liefde van een kleinzoon voor zijn grootvader, die vier jaar aan de IJzer heeft 'geleden', beschrijft Paul Van Pul de strijd van twee Vlaamse helden die de Duitse soldaten de verrassing van hun leven bezorgden. Het boek brengt nieuwe inzichten in een van de meeste beslissende momenten van wat toen 'de Grote Oorlog' werd genoemd. (Luc Van der Kelen - Het Laatste Nieuws)

Prijs: € 35